

# Uit Stappen 2022

## Zondagswandelingen met gids



© Anne-Sophie De Mulder

Van juni tot oktober kan je deelnemen aan vijf begeleide wandelingen in het **thema 'straatnamen en pleinen'**. Onze gepassioneerde gidsen brengen je langs heel wat bijzondere plekken. Je ontdekt verborgen stukjes natuur en historische monumenten en luistert naar boeiende verhalen.

Ga mee op stap en leer Dilbeek op een andere manier kennen!

### PRAKTISCH

AFSTAND

± 5km

START

om 14u, duur ± 2u

PRIJS

€ 1 ter plaatse te betalen

INSCHRIJVEN

[www.westrand.be/uitstappen](http://www.westrand.be/uitstappen)

# AGENDA

## zo 12 juni | Dilbeek

*Gemeentehuis Dilbeek, Gemeenteplein 1*

### Van straten en bomen

Wie waren Levold, Malo, van Heetvelde? Is het toeval dat een aantal straten in Dilbeek genoemd zijn naar historische figuren? En wat hebben zij betekend voor Dilbeek? Wandel door een stukje dorp, een zakdoek groot en overspan meer dan 10 eeuwen geschiedenis. Niet alleen de straten vertellen een verhaal. Langs het parcours staan ook prachtige, waardevolle en soms oude bomen.

## zo 3 juli | Schepdaal

*Kerk Schepdaal, E. Eylenboschstraat 6*

### Merkwaardig Schepdaal

Wandeling doorheen een minder gekend en daarom ook een bijzonder deel van Schepdaal. Je bekijkt merkwaardige huizen, wandelt door merkwaardige buurten en maakt kennis met merkwaardige Schepdalenaren van vroeger en nu. Trek je wandelschoenen aan en laat je mee op sleeptouw nemen.

## zo 7 aug | Groot-Bijgaarden

*Wivinakapel, einde Sint-Wivinadreef*

### Op stap met Wivina en Emware

Kom mee de omgeving ontdekken waarin Wivina en haar vriendin Emwara in de 12e

eeuw het leven van eremieten of kluizenars hebben geleeden. Op enkele kilometers van de hoofdstad van Europa straalt de omgeving rond de Wivinakapel nog een "goddelijke" rust uit. Je geniet van een groen stukje glooiend Pajottenland. Vertrek aan de Wivinakapel waar het allemaal begon en pik onderweg heel wat geschiedenis en legendes mee.

## zo 18 sept | Sint-Martens-Bodegem

*Dorpsplein*

### Langs Bodegemse straten en beken

Kameelstraat! Liepen er in vroegere tijden kamelen in Bodegem? Tijdens deze wandeling ontdek je de oorsprong van heel wat straatnamen en kom je ook wat te weten over de beken die aan de basis liggen van het ontstaan van het dorp. Ondertussen kan je heerlijk genieten van de Bodegemse landschappen.

## zo 9 okt | Sint-Ulriks-Kapelle

*Portaal kerk, Kerkstraat 6*

### Het geheim van Girardin

Luister mee naar de nieuwe bestemming die kastelen en landhuizen kregen. Had jij je al afgevraagd waarom er zoveel zigeuners begraven liggen op de kerkhoven van Kapelle? Terwijl je een deel van de hoppewandeling bewandelt ontdek je het geheim van brouwerij Girardin. Knoop je stapschoenen dus maar stevig vast en zet je schrap.



© Lander Loecx